



Kruisdagen Landelijke Gilde Gooik Sint-Niklaas

Dat deze 'processie met het kruis' die bijna volledig tot de geschiedenis behoorde, opnieuw in vele landelijke dorpen de kop opsteekt zal menige buitenstaander verbazen.

Is dit nostalgie van het zuiverste gehalte, een soort heimwee naar het oude volksgeloof of gewoon verzet tegen de 'nieuwe aanpak' van de huidige godsdienstbeleving en liturgie?

Misschien kan men de heropleving van 'het beevaarten' onder dezelfde gemeenschappelijke noemer plaatsen en is deze trend eenvoudig te verklaren door de drang van heel wat dorpsbewoners naar het in stand houden van oude gebruiken en gewoontes (erfgoed). Het succes van oogstfeesten met vlegeldorsen en oude ambachten, volksdansen en volksmuziek ligt dan gewoon in dezelfde lijn.

Feit is dat er een publieke belangstelling is voor oude gebruiken en godsvruchtige tradities en dat het ongetwijfeld een verweermiddel kan zijn tegen beïnvloeding door de nabijheid van de grootstad.

Tijdens deze meditatieve avondwandeling door de velden werd en wordt vooral de nadruk gelegd op het afsmecken van vruchtbaarheid voor de aarde. Nu nog heeft het zin God te aanroepen als schepper van de natuur; van Hem komt tenslotte alle groei. Bovendien heeft de mens de opdracht de natuur te bewaren en gezonde vruchten te laten voortbrengen.

Op vandaag wordt ook aandacht gevraagd voor het bewaren van de natuur en de open ruimten en voor de productie van gezond en veilig voedsel voor mens en dier. Als kristenen zijn deze kruisdagen een welgekomen gelegenheid om God te danken voor de schoonheid van zijn schepping en om zijn zegen te vragen over het land en over het werk.

In die geest nodigt de Landelijk Gilde van Gooik u van harte uit op haar 5^e uitgave van de 'Kruisdagen' in de hoop er samen opnieuw een deugddoende bezinning van te kunnen maken.