



Het uitreiken van de broodjes. Vooraan herkenbaar v.l.n.r. o.a. Adrienne Varlez, José Everaet, Pierre Vanhassel en Lucienne Deneef. Achteraan een aantal ruiters: André Heremans (met de vlag), Veerle Maebe (met lang haar), Christian Varlez, Oscar Bellemans en Lucien Heymans.

initiatieven zomaar te patroneren. Anderzijds was men zich ervan bewust dat de Gooikenaars met hun vooraanstaande rijvereniging niet in te tomen waren. Men begon dan ook administratieve argumenten naar voor te schuiven: een eikel punt was de kwestie van de amazones, die in het begin althans, niet in aanmerking kwamen om bij L.R.V. te worden aangesloten. En verder, wat met de hondenbezitters, de jagers, de toeschouwers?

In onze archieven vinden wij sporen van briefwisseling: waarom Gooik niet, terwijl de paardenprocessie van Hakendover op de volledige steun kon rekenen en er zelfs tot bij ons langs het L.R.V. reclame werd gemaakt?

Om 'nationaal' over de streep te trekken, kwamen wij met een meesterplan voor de pinnen: de

Pajotse rijverenigingen verbonden er zich toe hun intensieve medewerking te verlenen aan typische Pajotse 'toestanden', zijnde de Pauwelviering te Galmaarden, de fameuze paardenprocessie te Kester (bijeengesteld minstens 2.000 jaar oud) en vanzelfsprekend de nieuwe - zeg maar geactualiseerde - Sint-Hubertus-viering aan de kapel op de Woestijn - een middeleeuws bedevaartsoord gelegen op de route naar Compostella.

Met daarenboven een pastoor (Eerwaarde Heer De Handschutter) die de stallucht niet vreest, als boerenzoon het paardengedoe erg genegen was en zelfs bereid was de processie te paard voor te rijden.



Pastoor Dehandschutter bij de zegening. Ruiters zijn v.l.n.r. Lucien Heymans, Luc Opsomer, André Jacobs, Rudy Van den Eede, Daniël Desmedt, Paul Opsomer, ? en Serge Heymans